

Vandreforeningen Strejferne

40 års jubilæum

1979 - 2019



40 år med Strejferne



MED STREJFERNE

Foto: Palle Larsen



Forord

Ja, endnu en milepæl er nået i Strejfernes historie. Vi runder nu de 40 år, og det har være 40 gode år for foreningen, man kan sige, vi har gjort noget for folke sundheden, vi har fået rigtig mange til at dyrke gangmotion, vi har gjort noget for erhvervslivet. Når vi afviklede Ladywalk, var der stort set udsolgt i Nakskovs madsteder, og vi har gjort noget for turismen i Nakskov, når der kommer så mange til vores arrangementer.

Igennem de 40 år foreningen har haft sit virke, har vi haft op og nedture, dog flest positive oplevelser. Vi har bestræbt os på at få mange til at dyrke gangsport, og få så mange som mulig ud og se den danske natur og ikke mindst, at dyrke kam-meratligt samvær i ind- og udland.

Der har gennem tiden været afprøve mange former for gang og motion, bl.a. har der været power gang, og nordic walking (stavgang), så vi er en forening der har udviklet sig gennem tiderne.

Jubilæumsskriftets redation:

Annelise Christensen, John Christensen, Susanne Larsen, Palle Larsen



**Vi ønsker Strejferne
Tillykke med jubilæet**

**DAHL
LOLLAND ApS**
aut. El-installatør

**Perlestikkergade 23A · 4900 Nakskov · Tlf. 54 92 20 01
Svend Raahauge · Tlf. 40 13 94 20**

Den spæde start

Der var tre grundlæggere af Vandrerforeningen Strejferne, Palle Larsen, Susanne Larsen og Leif Andersen. Man blev enige om, at Nakskov manglede en vandrekлуб, der gik ind for at fremme interessen for vandre- og gangsport. Man var lidt uenige om, hvad foreningen skulle hedde, men der var bred enighed om, at det skulle være noget med fødder eller fodtøj.

Datidens dille inden for skotøj var Jako fodformede sko og så var der Strejfer sko, så valget var ganske naturligt, det blev til Strejferne, det næste problem var at fabrikken der lavede, Strejfer skoene havde eneret på navnet Strejfer(ne), så vi kontaktede fabrikken omkring dette navn, med de havde intet imod at vi kaldte os Strejferne.

Vi kunne lige så godt benytte lejligheden til at spørge, om de ville være hovedsponsor for klubben, men her fik vi vores første nederlag.

Strejfernes første arrangement var Nakskov posthus 200-års jubilæumsmarch, som startede i Lollands Tidendes bygning, der hvor det nye posthus blev bygget og i dag huser Stenoskolen. Vandrerarrangementet foregik i prompt og pragt, med Jubilæumsmedalje og den første kuglepost kørende igennem Nakskovs gader.

Foreningen blev straks optaget som medlem i Dansk Gangforbund (DGaF), hvor en af de første opgaver var at stille til repræsentantskabsmøde, som foregik i Århus. Senere blev vi optaget Dansk Motionsforbund (DMF).

Medlemstallet voksede støt og roligt, så det var dejligt at vide, at den forening vi havde lagt grundstenen til blev en succes, og en af vores nye medlemmer skrev disse poetiske ord.

At Strejfe om er særligt, så ta' det venligt

At Strejfe er herligt, men ret rørligt.

At Strejfer på vej og sti,

det kan Strejferne nok alle li'

Poeten (Hans Rahder)

Nye tiltag

I Foråret 1980 udvidede vi vores territorium og startede træningsture op i Nakskov, Nykøbing og Gedser, hvor vi mere eller mindre fik slået vores navn fast til at være en af de førende vandrerforeninger på Lolland.

På Valdemarsdagen fik foreningen overrakt en fane fra Danmarkssamfundet, under den festlige højtidelighed blev indvielsestalerne holdt af Ole Jensen og J. Beck Petersen.





Ved samme lejlighed blev der gået Valdemarsmarch, hvor Palle Larsen havde tegnet medaljen og motiverne, som blev brugt de næste tre år.

Økonomisk nedtur

I 80/81 tog Strejferne initiativ til, at der blive afholdt Valdemarsmarch på landsplan.



Der blev indkøbt mange medaljer, men kun 8 – 10 foreninger var med på ideen.

Så arrangementet blev ikke den succes, som man havde håbet på, så da den nyvalgte bestyrelse trådte til, måtte de have arbejdshandskerne på, da gælden var vokset til ca. 22.000,- kr.



Vi fik lavet en god aftale med medaljefirmaet (NTP), som gik med til, at vi betalte et beløb, når vi havde afholdt et af vores arrangementer. En fair aftale både for NTP og Strejferne.

Efter 5 år var gælden betalt, og det var dejligt, at vi nu kunne tænke på, at gøre noget for vores medlemmer, og få rette op på foreningens ve og vel og ikke mindst rygte.



Historien om medaljen med Postbåden Vesta som motiv

Vandreforeningen Strejferne i Nakskov havde i slutningen af 70'erne og begyndelsen af 80'erne en hel del vandreture i Nakskov og omegn. Mange af disse ture gik på et tema, blandt andet Runestene, Fastelavn og gamle uniformer.

Den daværende formand for Strejferne havde på et tidspunkt fået opkøbt overskuds medaljer, med gamle postuniformer, af firmaet der producerede medaljerne. Disse medaljer skulle så bruges i Nakskov til en årlig postkavalkade march.



Det fungerede fint i 1979, men da arrangementet skulle løbe af stablen i 1980, kunne medaljefirmaet ikke levere medaljerne, fordi Postvæsnets Vandreforeninger havde nedlagt forbud mod at andre vandreforeninger brugte postmotiver på deres medaljer. Den daværende formand fortalte bare folk, at de roligt kunne betale for medaljen, så ville medaljerne komme senere, da de bare var i restordre.

De kom bare ikke og tiden gik. Folk der havde betalt rykkede og rykkede, og der begynde at brede sig en utilfreds stemning. I 1982 kom der en helt ny bestyrelse i vandreforeningen, hvor jeg bl.a. var med. Denne bestyrelse så det som en af sine første opgave at få den gamle sag ud af verden, koste hvad det ville. Ho-

vederne blev lagt i blød, og mange motiver kom på bordet, men blev fejlet af igen, Det skulle efter vores mening have noget med post at gøre, men heller ikke så meget at det overtrådte forbuddet. Pludselig var der et lyst hoved der sagde Postbåden, og det blev det. Båden blev fotograferet og der blev lavet stregtegninger. Der måtte dog redigeres en del så det ikke blev alt for påfaldende at det var Vesta. Først blev splitflaget halet ned, og så blev hele Havnegade ændret til en stor mole lignende ting, og endelig blev der tilsat et par måger. Selv efter disse rettelser ville alle der kendte Vesta kunne se, at det var Postbåden.

Hos medaljefirmaet bestilte vi kun lige det antal forudbestilte medaljer, hvilket gjorde at stykprisen blev på mindst det dobbelte af hvad deltagerne havde forudbetalt, men vi syntes selv, at vi slap ud af en dårlig situation på en fornuftig måde.

John Christensen

Klublokalet

Før 1986 benyttede Strejferne Lienlund som startsted. I slutningen af 1985 kunne man læse i aviserne at Kulturudvalget ville kræve leje af Lienlund m.m., dog var foreninger der fast benyttede stederne fritaget for denne leje. Det man ville til livs, var de foreninger, der blev dannet til en eller anden festlig lejlighed og derved kunne benytte en gratis gildesal.

I de 6 år Strejferne havde bestået, havde man benyttet Lienlund 6 -10 gange årligt, og troede man var fast bruger. Men stor blev forbavselsen da der kom et brev fra Kulturudvalget med en prisliste pr. 1. januar 1986, det måtte da bero på en misforståelse eller forglemmelse.

Men det var det ikke, man havde ikke kontrakt om benyttelsen, og som følge deraf ikke kunne betragtes som fast bruger. Selvom vi bestilte Lienlund for et helt år ad gangen, var der aldrig nogen, der havde talt om kontrakter. Det skal lige bemærkes at det er den store bygning, og ikke de omliggende græsarealer det drejer sig om.

For Strejfernes vedkommende ville det betyde en lejeudgift på kr. 2.500,- for 1986 at betale inden 3. januar, hvis man ville benytte Lienlund.

Hvorfor skulle man betale for Lienlund, når man kvit og frit kunne låne et klasselokale på en af byens skoler, ak ja, det havde vi allerede prøvet og fået nej, idet man henviste til Lienlund.

I forvejen havde Strejferne en mega stram økonomi, så med en lejeudgift i den omtalte størrelse, ville det betyde at Strejfernes eksistens var alvorligt truet. Dansk Gangforbunds Marchkalender for 1986 var trykt i 10.000 eksemplarer og fordelt over hele





landet, og heri var Lienlund omtalt som Strejfernes startsted. Det var sorte skyer, der hang over den lille bestyrelse, der på dette tidspunkt var Palle som formand, Susanne som kasserer, og John som næstformand. Der blev holdt krisemøde, der endte med at John skulle skrive et brev til samtlige byrådsmedlemmer og aviserne, og gøre rede for vores opfattelse af situationen på en saglig og rolig måde, men også beskrive den for foreningen meget alvorlige situation.

Dette læserbrev var i aviserne den 6. januar, og så skete der virkelig noget, er der noget politikere virkelig studerer, så er det læserbreve. Allerede 2 dage efter svarede kulturudvalgets formand. Han mente jeg kun havde meget lille indsigt i klubbens aktiviteter, idet man allerede i 1981 havde tilbudt Strejferne kontrakt. Man bad os samtidig om tålmodighed, og bemærkede at det ikke var passende at forhandle gennem aviserne, hvilket passede med Strejfernes synspunkt.



Det viste sig at det var den tidligere formand, der i 1981 havde afvist kontrakten om fast lokale Klostergade 24 i stueetagen sammen med radioklubben GASA, og han havde intet skriftligt eller mundtligt videregivet til den nye bestyrelse.



Men nu var der igen kontakt, og det endte med at vi fik 1. salen sammen med DUI-leg og virke, men efter et par år endte dette samarbejde, og vi havde 1. salen alene, og senere fik vi også 2. salen med.

Det er ikke nogen hemmelighed at Strejfernes bestyrelse gennem nogen tid har kigget efter andre lokaliteter, der meget gerne må ligge lidt tættere på gadeniveau, så et jubilæumsønske er, at der vil vise sig et tilbud, som er bedre end det vi har i øjeblikket.

John Christensen



Venskabsklubber og turer

I 1982 fik Marchforeningen Strejferne en Venskabsklub i Plombieres, Belgien, hvor man som proklamation for venskabet satte en mindeplade på en sten, som stod på byens midtpunkt, her deltog Plombieres byråd og alle parter underskrev en venskabspagt imellem de to foreninger, og igennem firserne og halvfemserne var vi på besøg i Belgien, hvor foreningen fik rigtig mange vandrers oplevelser med vores belgiske venner



Strejfernes venner

En lille gruppe af Strejfernes medlemmer mente at man skulle oprette en venneforening. Ved den stiftende generalforsamling torsdag den 21. januar 1988, blev Ingerlise Skov valgt til Strejfernes venners første formand, og Strejferne fik rigtig meget øko-

nomisk støtte herfra. Efter en del år valgte Strejfernes venner at lukke foreningen igen.

Ny venskabsforening

1988 mente vi, at det igen var tid til at udvide vores horisont og vi fik en ny venskabsklub i Verden, Tyskland. Her blev knyttet nogle rigtig gode venskabsbånd imellem de to foreninger. Vi havde flere gode besøg i Verden og for den sags skyld gode genbesøgte her i Danmark. Da foreningen var en gymnastikforening, blev turen droslet ned.

Tur til Gorssel for at deltage i en Storkevandring



Fredag den 17. marts 2006 klokken 15 startede 11 forventningsfulde deltagere i en lille bus med kurs mod Holland.

Det var vandreforeningen Strejferne, der skulle på tur til deres nye venskabsforening i Gorssel for at deltage i deres Storkevandring.

Turen forløb uden problemer, der var et enkelt stop lige efter Hamburg, for at deltagerne kunne spise aftensmad, samt et enkelt stop mere for at bussen også kunne få sin del.

Ved midnatstid nåede vi vandrehjemmet "De Kleine Haar" (Den Lille Hare), hvor Jan ten Holt stod og tog imod os.

Vandrehjemmet er en stor norsk jagthytte, der tidligere har tilhørt den hollandske kongefamilie, men efter en ombygning nu er vandrehjem i kæden "stayokay".

Efter lidt stille snak var det så på tide at få fordelt de 2 værelser og finde ud af, hvem der skulle have over- eller underkøje.

Lørdagen startede kl. 7, og efter lidt trængsel ved baderummet (6 personer og en bruser) var der morgenmad kl. 8 i hovedbygningen.

Morgenmaden bestod af kaffe, te, juice, yoghurt, cornflakes, 3 slags brød, pølse, skinke og ost, nok til at alle kunne blive mætte. Efter morgenmaden kørte vi til startstedet, og købte startkort sammen med 415 andre deltagere og begav os derefter ud på ruterne. De fleste valgte 10 km ruten, men der var også enkelte på 15 km ruten, og endelig var der nogle, der valgte at gå et antal kilometer inde i byen.

Vores 10 km. rute gik rundt om Gorssel på de små veje, og vi fik set en stor del af den flotte natur, der er i området.

På turen fik vi pludselig øje på en storkerede, hvor der boede et storkepar. Vi var hurtigt enige om, at det var korrekt at kalde det en Storkevandring, når vi nu havde set storke.

Da vi endelig var blevet færdige med at fotografere storkene,





og vendte os for at gå videre, så vi, at der på den anden side af vejen, var der over 10 storkereder alle med storke i. Det var et avlscenter for storke, og ifølge et skilt var der sidste år (2005) 72 storkeunger. Dette syn måtte også fotograferes.

Senere på ruten gik vi ind i byen igen, og her så vi ved indgangsdøren til en villa en hollandsk specialitet, nemlig et par ægte hollandske træsko.



Så var vi tilbage på startstedet, der også fungerede som rast. Efter en kop kaffe (rigtig god) gik vi de sidste 4 km og var igen på start/rast/målstedet.

Turen var så godt afmærket, at det kun lykkedes at blive væk en enkelt gang, fordi vi vistnok lige var optaget af at snakke, og som følge deraf fortsatte ligeud i stedet for at dreje, men vi kom hurtigt med igen.



Rutekortene var også gode, selv uden at kunne hollandsk kunne vi forstå, om vi skulle dreje til højre eller venstre, ligesom alle gadenavne var nævnt.

Frokosten fik vi på en restauration, hvor de serverede en hollandsk specialitet nemlig pandekager med fyld f.eks. skinke. Det tog sin tid, inden det blev serveret, og så var det ikke varmt, det skyldes måske, at der lige var kommet nye ejere, og man ikke helt havde styr på alting.



Eftermiddagen blev brugt på en lille køretur i området, og bl.a. stoppede vi et sted, der er berømt for sine hvide hekse.

Tilbage på vandrehjemmet var der 1½ time til lige at nette sig lidt, inden vi skulle ud at spise.



Dette foregik også på startstedet, der nu viste sig at være en cafe. Efter vi havde spist, blev der undertegnet en venskabsaftale med den hollandske forening, der for øvrigt hedder Wandelvereniging Gorssel.

Aftenen sluttede rimeligt tidligt på vandrehjemmet med lidt socialt samvær, for dem der stadig var lidt vågne.

Søndag morgen var juicen blevet udskiftet med sødt saftvand, til gengæld var der æg.



Under spisningen ankom den hollandske formand, Gerrit Smallegoor. Gerrit havde fødselsdag (56) så der blev lige afsunget fødselsdagssang. Han var ankommet for at tage afsked med os, og fik samtidig fortalt, at man forventede omkring 300 deltagere i dagens vandring.

Klokken 9 begyndte vi turen tilbage til Danmark, i et lidt grumset vejr. Vi blev fulgt på vej af Gerrit Smallegoor, og snart efter var vi ude på motorvejen.

Vi havde ikke tilbagelagt mange kilometer, før en meget officielt udseende personbil med lygter på taget overhalede os, lyset på

taget blev tændt, og tekstschildet viste, at vi skulle følge efter dem. Det viste sig at være 2 toldbetjente, der ville vide, hvad vi lavede i Holland, og da de hørte, at vi var kørt fra Danmark til Holland for at gå en tur, rystede de bare på hovedet, og kiggede lidt i pas-sene og med et ”god tur” kørte de igen.

Resten af turen nordpå foregik uden andre spændende afbrydelser. Der var enkelte stop for at fylde henholdsvis bus og passagerer op, og inden vi fik set os om, holdt vi på Heesvej i Nakskov 3 timer før forventet, og en oplevelse rigere.

John Christensen

Besøg i Plombieres, Belgien

Ved middagstid fredag den 16. juni 2006 startede Strejfernes formand Palle Larsen, kassereren Susanne Larsen og undertegnede menige medlem af foreningen, på en biltur der endte 700 kilometer senere nede i byen Plombieres i Belgien. De der har været med i foreningen i en årrække ved, hvad det betyder, for andre er her forklaringen: for 24 år siden fik Strejferne en venskabsforening i netop den by, nemlig Club Marcheurs M3F. I de mellemliggende år har der været mange forrygende ture til deres store internationale march ”Des Trois Pays” i netop juni måned. I de senere år har der dog ikke været arrangeret nogen ture.

Det var på turen i Holland i marts måned vi talte om, at det kunne være spændende at tage en helt privat tur til Belgien. Da vi så fik regnet lidt på årstallene, kunne vi se, at det til næste år ville være 25 år siden, det startede, ja så var anledningen tilstede for at lave en lille tur i år, formand og kasserer kunne så snakke om eventuelt at arrangere et eller andet i forbindelse med de 25 år, og jeg kunne bl.a. genopfriske gamle bekendtskaber.

Da vi fredag aften, efter 10½ time med kørsel og pauser, var fremme ved målet og fik fundet vores kontaktmand, der havde opgivet forkerte adresser, var gensynsglæden stor på begge sider. Men med det sene tidspunkt taget i betragtning, samt det at man åbnede startstedet allerede kl. 6 næste morgen, fik vi hurtigt anvist vores logi.

Vi vågnede tidligt næste morgen, og gik over til startstedet for at spise morgenmad, som lå ca. 300 meter væk, for. Her mødte vi nogle af ”de gamle” bl.a. Francois Tychon og Guy Huppertz, og fik hilst på bl.a. deres nye formand, Georges Lamaye.

Efter morgenmaden startede vi på 14 kilometer ruten, og pludselig kunne vi alle 3 huske, hvordan det er at gå i Plombieres, op og ned ad stejle bakker, med nogle helt fantastiske udsigter, når vi var på toppen. Vi kunne genkende mange steder, bl.a. det gæstgiveri, hvor vi overnattede de første gange. På ruten var der ikke





mindre end 3 rasteplasser, og her var der også kendte ansigter, som det desværre ikke var muligt at sætte navne på. Vi havde en skøn tur, og vejret var med os - sol fra en skyfri himmel.

Tilbage på startstedet fik Palle uddelt Strejferkrus og vimpel til klubben og krus til foreningens ledelse og klistermærker til alle der ville have. Efter vi havde spist middagsmad, havde vi lidt tid på egen hånd, inden der skulle være planlægningsmøde kl. 17.

Til mødet var også formanden for Strejfernes hollandske venskabsklub, Gerrit Smallegoor, samt Jan ten Holt kommet, da der er planer om venskabsaftale mellem den belgiske og hollandske klub til næste år. Hvad der kom ud af det møde, er jeg temmelig sikker på, at der vil blive orienteret om, når bestyrelsen har taget stilling. Jeg tror dog på muligheden for en jubilæumstur til næste år. Efter den megen snakken var det tid til aftensmad på en lokal restaurant, og ret derefter var det sengetid.

Søndag startede med pragtfuldt vejr, så vi fik hurtigt pakket bilen, og var på startstedet allerede kl. 8.

Nu var der folk på stedet, det vrimlede med gængere overalt, der skulle også ca. 2.500 gennem startstedet på de 2 dage. Der var også folk, der kom til os og viste foto fra dengang de var i Danmark, skønt. Vi besluttede at gå den lille rute, plus lidt ekstra inden vi skulle køre.

Det var lidt vemodigt at sige farvel og på gensyn, men kl. 11 var der afgang. På hjemturen talte vi meget om opholdet, og vi var enige om, at det havde været et vellykket besøg, og vi troede også at belgierne havde været glade for at se os igen.

John Christensen

Store opgaver i foreningen

1990 tog foreningen Dansk Gangforbunds repræsentantskabsmøde til Nakskov, nogle syntes det var en rigtig stor mundfuld, men vi i bestyrelsen syntes det var en rigtig god opgave. Vi fik arrangeret et rigtig godt møde med efterfølgende middag, vi var her med til at lægge nogle retningslinjer for de fremtidige repræsentantskabsmøder. Tillige var det med til at Nakskov og Strejferne blev landskendt i vandresportens verden.

Kapgængere i Strejferne

I 1995 da to junior kapgængere, Betina & Birgitte Tykskov var medlem af Strejferne, gjorde de god reklame for klubben, og lavede nogle rigtig gode resultater for vores forening. Betina Tykskov var bl.a. Dansk mester i 1993.

50 km tur

Foreningens har tidligere haft en årlig 50 km træningstur, som efterhånden var ved at blive et af Strejfernes, store flagskib og et arrangement, som vi efterhånden var ved at få opbygget til at være et af de arrangementer, man gik og taler om. 50 km turen lå altid i februar måned og de seneste år blevet det til et week-endarrangement, hvor man går 50 km om lørdagen, og derefter afholdt fastelavns-march om søndagen, hvor deltagerne går lige fra 5 km til 25 km alt efter træningstilstand. Arrangementet blev flyttet til Stødby strand, hvor naturen er helt perfekt til sådanne en lille vandretur.

Da antallet af deltag på 50 km turene blev mindre og mindre, og Strødbylejren blev lukket, stoppede den lange tur også.

Aktivitet i Foreningen

Der har altid stor aktivitet i Strejferne, hvor det især de ugentlige træningsture, der er populære at deltage i. Vandreturene foregår i Nakskov og omegn.

Stavgang (Nordic Walking) som er på programmet hver torsdag, kunne godt være lidt mere besøgt, men alligevel er der mange, der taler om, at nu skal man ud og gå med stave.

Æresmedlemmer i Strejferne

Marts 2000 var Strejferne igen arrangør af Dansk Gangforbunds Repræsentantskabsmøde og man må erkende øvelse gør mester. Vi havde et rigtig godt møde og en rigtig god middag, hvor alt bare var perfekt.

Under middagen udnævnte foreningen sit første æresmedlem, valget faldet på Hans Rahder, som igennem årtier har været medlem og tillige har været en særdeles aktiv motionsgænger på vores arrangementer. Han blev modtaget med rigtig mange klapsalver fra publikummet i salen.

Ved vores 30 års jubilæum, udnævnte vi endnu et æresmedlem, Jan ten Holt, han blev indstillet fordi Jan har været aktiv i foreningen siden 1982, trods det han bor i Holland.

Vi har igennem årene haft besøg af Jan rigtig mange gange, og altid har der været indlagt en vandretur.

Jan var idemanden til vores Runestensmarch, og han lavede tegningerne til diplomer og medaljer.

Derudover er følgende personer udnævnt til æresmedlemmer, John Christensen, Lone Jensen, Palle Larsen.

Æresmedlemmer i Strejferne



Hans Rahder



John Christensen



Jan ten Holt



Lone Jensen



Palle Larsen

Strejferne til Bornholm rundt

2000 var året hvor Strejferne, stillede med et hold til Bornholm rundt. Vi havde en mini bus med rundt på øen, som var Strejfernes egen lille rasteplads, og som blev brugt flittigt af vores deltagere. Tillige var den med til at gøre rigtig god reklame for Nakskov by og vandrersforeningen Strejferne. Alle deltager var meget glade for dette initiativ.

Nye tider

I 2004 forsøgte vi noget nyt i foreningen, bl.a. den nye dille stavgang.

Foreningen har indkøbt en del vandrestave, som kan lånes, når der er træning, hvis deltagerne ikke selv har.

Strejferne havde sørget for instruktører, da der blev afholdte et kursus i stavgang her i Nakskov, hvor 20 deltager mødte frem. Det var flot.

Ladywalk

I 2006 sagde vi ja, til at afvikle Ladywalk i Nakskov, og vi fik sendt omkring 7000 brochurer ud til virksomheder og sportsforeninger på hele Lolland og Falster.

Det var godt givet ud. Strejferne havde håbet på, at 500 piger ville komme til Nakskov, men her blev vi positivt overrasket. Der deltog 747 piger.

Året efter blev deltagerantallet fordoblet, da 1485 piger var ude at gå,

og succesen fortsatte, hvor vi de to næste år øgede deltagerantallet med ca. 500 pr. år, så der var 2460 piger på ladywalk i 2009, hvad kan det ikke blive til i de kommende år.

Deltagerantallet har indtil nu været på næsten samme niveau.

Med undtagelse i 2013 hvor der kom 3278.

Det har betydet, at vi skal have samlet en hjælperstab på ca. 50 hjælpere hvert år, og indtil nu er det lykkedes os at få så mange mennesker til at give en hånd med, så vi i fællesskab kan få Ladywalk til at køre uden nævneværdige problemer.

Det er også med til at give et fantastisk sammenhold hjælperne imellem.

Medlemsbladet

For at vi kan få en god kvalitet på vores blad kræver det, at der skal lidt økonomi bag, det har vi fået i form af mange velvillige sponsorer af bladet, som vi er meget taknemmelige for.

Medlemsbladet Ruten har igennem de 40, der nu er gået været igennem en rivende udvikling, Vi startede med en gammel skri-



vemaskine og så var det ellers om at klippe og klistre. Trykning af bladet stod Nakskov Bibliotek for, først blev der brændt en stencil og siden blev bladet duplikeret.

Ruten har altid været foreningens ansigt udadtil, når det gjaldt om at informere medlemmer og omverdenen om, hvad den lille marchforening går og laver.

Ruten i dag har en kvalitet, der er helt i top, og vi er meget glade for, at vi i Nakskov måske har et af Danmarks bedste medlemsblade.



I alle de riger land

Vores forening har været flittig til at vise flaget i ind- og udland, og det er blevet til rigtig mange pokaler og plaketter på den konto. Strejferne har som regel stillet med hold til mange vandrearangementer.

Vores udlandsrejser har gået til, Belgien, Tyskland Holland, Polen og vi fik vist vores fane frem, og flere gange er vi blevet tilbudt store beløb, hvis vi ville sælge "Strejfer fanen", men vi har hver gang sagt nej.

I Danmark, er det blevet til besøg til bl.a. Slagelse, Næstved, København, Vejle. Århus, Randers og Frederikshavn jeg er sikker på, at der ikke er mange steder i Danmark, hvor et eller flere af vores medlemmer har været til vandrearangementer.

Det er dejligt at vide at vores medlemmer er så flittige til få motion, samtidig med at de får set meget af den gode danske natur. Der kunne skrives spalter op og ned om de mange kønne steder VF Strejferne har besøgt.



Strejfer logo

Strejfernes logo har også sin egen historie. Alle logoerne er tegnet af Palle Larsen. Vores første logo var rundt, med en vandrede mand og vandrestok osv. Da logoet for første gang blev vist til den danske vandreverden, var der meget kritik af det, bl.a. hævdede man, at det var en kopi af Dansk gangforbunds logo. Dette var ikke tilfældet, men tværtimod tilfældigt og dog havde logoerne intet til fælles.

Da foreningen fyldte 10 år, blev man enig om at logoet skulle være mere tidssvarende, og der var et andet problem, der skulle rettes, nemlig den at man skulle kunne se, at vi kom fra Danmark, dette blev løst ved at vi havde Dannebrog i baggrunden.

Vi var i flere år, blevet spurgt, når vi var i udlandet, om hvor vi kom fra. Det regnede vi med at man nu kunne se på vores nye logo. Men nej, nu blev det til, om vi kom fra Schweiz, og så måtte vi synge "Der er et yndigt land" for dem, så fandt man hurtigt ud





af, at vi kom fra Danmark.

Da foreningen fyldte 20 år, lavede vi logoet om endnu engang. Denne gang mente vi, det skulle vise, at vi var en gangsportsforening på en enkel og sjov måde.

Vores logoer er ikke lavet om, fordi vi var kedede af de gamle logoer, men har følt at med fornyelsen, har det været med til at vise at foreningen er god til at forny sig hele tiden. Det nyeste logo er fra november 2011, denne gang skulle det være rundt med en vandresko i midten.

Vi mener nu, at det er blevet i et mere moderne look. Fordi man er blevet 40 år, er det ikke ensbetydende med, at man er gammel eller gammeldags. Vi er en ung forening i sin bedste alder.



Strejferne går i cyberspace

Den 1. december 1997 fik foreningen sin første hjemmeside, og vi var med på noderne i denne fagre nye verden. Det er et rigtig godt stykke værktøj, til at informere medlemmer og vandrefolket i, hvad der sker i Nakskovs vandreverden.

Vi fik først på året, 2019, gjort vores hjemmeside mere tidssvarende og mere moderne og vi syntes selv det er blevet et rigtig flot resultat, som vi håber, der er rigtig mange, der vil benytte siderne.



Vi kan se på vores besøgstal, at der er rigtig mange, der besøger hjemmesiden, nogle måneder er besøgstallet helt oppe på 600 til 700, det synes vi er rigtig godt og det viser, at der er behov for siderne.



Strejferne er også kommet facebook, hvor vores medlemmer er flittige til at lægge billeder ud og fortælle om vores arrangementer.



Fremtiden

Vi håber på, at der i fremtiden kommer flere til vores små arrangementer, fastelavnsturen, fødselsdagsturen og ikke mindst vores juletrim anden juledag.

Fastelavnsturen, eller børnenes march, hvor man går en lille motionstur, og bagefter bliver der slået katten af tønden og alle har det sjovt.

Fødselsdagsturen i september er et nyt tiltag i foreningen. Det skulle gerne få vores medlemmer (og andre) ud og gå med os. Bagefter kan man hygge sig og få et stykke lagkage til kaffen.

Juletrim skulle gerne være turen, hvor mange kommer ud og gå anden juledag, inden man skal til den store julefrokost. Vi tror selv på, at vi kan komme op på over 50 deltagere på denne tur. Vi håber på, at det kan blive Nakskovs største julegåarrangement.



Vores træningsture, stavgangsture og formiddagsture har boomet i år, hvor der er rigtig mange på mandagsturene helt op til 22 deltagere.

Torsdags formiddagsturene er tilsvarende steget i deltagerantal, hvor der nu kommer 8-12 deltagere hver gang. Det startede med, at et arbejdsløst medlem spurgte, om der var mulighed for at gå om formiddagen, det sagde vi ja til. Allerede efter den første tur fik han arbejde og stoppede. Vi fortsatte med turene og det selv om vi i de første år kun var 2-3 deltagere hver gang.



VF Strejfernes Bestyrelse 2019



Næstformand
Lone Jensen



Kasserer
Susanne Larsen



B-medlem
Karin Jensen



B-medlem
Kjeld Pedersen



Formand
Palle Larsen



B-medlem
Susanne Nielsen



B-medlem
Gitte Rantzau



Bestyrelsesmedlem
Helle Pedersen



Bestyrelsesmedlem
Brian Kraghof

Træningstur - Formiddagstur - Stavgang

Hver mandag
fra kl 17:00

Hver torsdag
fra kl 9:30

Hver torsdag
fra kl 17:00

Alle er velkomne til at gå med

